

A person wearing a patterned shirt and dark pants stands on a rocky shore, looking out at the water. The background is a calm sea under a clear sky. The text is overlaid on the image.

Zij hebben onze hulp niet nodig  
Dus vertel me niet  
Je had ook in hun schoenen kunnen staan  
Als het leven anders was gelopen  
We moeten zien we ze echt zijn  
Gelukszoekers, oproerkraaiers  
Met bommen in hun zakken  
Dieven en messenslijpers  
Het is onzinnig om te denken  
Iedereen heeft recht op een plek  
Mijn motto is  
Terug naar waar ze vandaan komen  
Ze kunnen niet  
Onze huizen delen  
Ons eten delen  
Ons werk delen  
Laat ons daarom  
Een muur bouwen om ze eruit te houden  
Het is niet okay om te zeggen  
Deze mensen zijn als wij  
Een plek behoort aan hen die er geboren zijn  
Wees niet zo dom om te denken  
Bekijk de wereld nou eens van de andere kant